

U wordt uitgenodigd aan de
koffietafel deel te nemen.



openingstijden: di- wo- do- vr- van 10.00 tot 17.00 uur
zondag van 13.00 tot 17.00 uur
entree: E 3,50 - tot 18 jaar E 2,00
koffie en vlaai: E 3,50 p.p.
rondleiding: E 25,00 tot 25 personen
voor elke persoon méér E 1,00 extra.
Museum van de Vrouw, Plats 1, 6101 ap Echt, Nederland
tel: 0475-470742 fax: 0475-470137
info@museumvandevrouw.nl
www.museumvandevrouw.nl www.deplats.nl



IN PARADISUM

*In paradisum deducant te angeli
Mogen de engelen u geleiden
naar het paradijs*



01-11-2009 T/M 11-04-2010





In Paradisum

Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met de drie hoofdmomenten in een mensenleven: geboorte, huwelijk en dood. Deze aspecten hebben altijd een grote aantrekkingskracht uitgeoefend op onderzoekers. Talrijke publicaties over deze onderwerpen getuigen hiervan. Het laatste facet van de levenscyclus, n.l. de dood, heeft lang in een taboesfeer gelegen. Toch heeft het fenomeen van de dood, waar geen ontkomen aan is, de mens steeds geïntregeerd. Geboorte en dood zijn de meest democratische elementen in de levenscyclus. Niemand zal de man met de zeis ontlopen.



Met de tentoonstelling: "In Paradisum", wil Museum van de Vrouw een indringend beeld geven van de katholieke begrafenis en rouwrituelen in de 19e eeuw, tot het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 1960.

In het eerste deel worden elementen rond sterven en rouw behandeld. We zien hoe de naderende dood wordt ervaren, om vervolgens de gebruiken bij het overlijden te belichten. Dan begeleiden wij de dode, naar de laatste rustplaats. Daarbij komen ook de religieuze rituelen aan bod. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de rouwmode en de rouwmaaltijd. Aan de hand van bidprentjes en herinneringssieraden wordt aandacht geschonken aan de nagedachtenis en rouwverwerking. De titel is ontleend aan de troostende boodschap die in de religie wordt uitgedragen. Het geloof dat men eens door engelen gedragen de laatste tocht zal ondernemen om zo rechtstreeks de eeuwige zaligheid binnen te treden.



Paradisum

In paradisum deducant te angeli;
in tuo adventu suscipiant te martyres
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat et cum Lazaro,
quondam paupere, aeternam habeas requiem.



Ten Paradijze

Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs;
dat de martelaren bij uw komst u zullen
ontvangen en u binnenleiden in de heilige stad
Jeruzalem. Moge het koor van de engelen u
ontvangen en moge u met Lazarus, eens een arme,
de eeuwige rust ontvangen.